



ταν ο πιο εύκολος.

«Θέλω να λειτουργώ μ' έναν τρόπο που να είναι κοντά στην ουσία της τέχνης, να κάνω κάτι που να με αντιπροσωπεύει. Το τελευταίο που μ' ενδιαφέρει είναι η εμπορικότητα. Αν έρθει θα είναι κάτι ευχάριστο, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός...».

Υποστηρίζει πως δεν κυνηγάει το χρήμα, ούτε το χρόνο...

«Δεν έχω λύσει το οικονομικό μου πρόβλημα, αλλά δεν σκοπεύω να

“ξεπουληθώ” για να το κάνω... Δεν έχω κανένα άγχος. Έχω ζήσει σε άλλους ρυθμούς, πολύ πιο χαλαρούς και έμαθα να είμαι ολιγαρκής. Θέλω να κάνω λίγα και καλά πράγματα και να μην ντρέπομαι για τις επιλογές μου...».

Στην καινούργια δισκογραφική δουλειά του, την «Ωρα Ενάτη» που κυκλοφόρησε πρόσφατα και περιλαμβάνει εκκλησιαστικούς βυζαντινούς ύμνους της Μεγάλης Εβδομά-

δας, με αφηγητή το Νικήτα Τσακίρογλου, ο Πέτρος καταθέτει, όπως μις λέει, την ίδια την ψυχή του...

“Ήταν ένα παλιό μου όνειρο και μεράκι και είμαι ευτυχισμένος που το πραγματοποίησα. Τέτοιοι δίσκοι πιστεύω ότι αντέχουν όσο αντέχει και ο άνθρωπος... Αν τυχόν αφήσω κάτι σημαντικό στην ιστορία της μουσικής θα είναι αυτή η δουλειά και επίζω να μην παρεξηγηθεί κανένας δημιουργός...».

Ένα άλλο όνειρό του ήταν να εμφανιστεί στο Μέγαρο Μουσικής. Έγινε πραγματικότητα, τη Μεγάλη Τρίτη, στη συναυλία με τίτλο «Θρησκευτική Μουσική της Ανατολικής Εκκλησίας», στην οποία ερμήνευσε εκκλησιαστικούς ύμνους υπό τη διεύθυνση του δασκάλου του, Μανώλη Χατζημάρκου.

Επόμενες φιλοδοξίες του, με προοπτικές να υλοποιηθούν και αυτές, κάποια στιγμή, είναι να τραγουδήσει στο Ηράδειο και να επιχειρήσει διεθνή καριέρα με βυζαντινούς ύμνους. Και μια κρυφή: να συνεργαστεί με το είδωλό του, τη Νάνα Μούσχουρη.

Για την ώρα, υπάρχει ένας δίσκος «στα σκαριά» με την υπογραφή του Ηλία Ανδριόπουλου και ένας, ακόμα, για τον οποίο δεν ανακοινώνει το όνομα του συνθέτη.

Υπάρχουν κάποιες συναυλίες, ομαδικές και ατομικές και βέβαια, υπάρχει, μπροστά του -τον Ιούλιο ο Πέτρος θα ντυθεί φαντάρος.

Τα «δώρα» του Θεού

Τη φωνή του τη θεωρεί θείο δώρο, υποστηρίζοντας ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικό τους δώρο από το Θεό...

«Άλλος έχει το “δώρο” της υγείας, άλλος της τύχης, άλλος της προσωπικής ευτυχίας...».

Έχει βαθιά πίστη στο Θεό και προσπαθεί, όσο μπορεί, να κάνει εφαρμογή στα λόγια του.

«Είναι κάτι που με γεμίζει δύναμη. Το μόνο που φοβάμαι, μερικές φορές, είναι η υλική μου φθορά, γιατί η ψυχή μου είναι σίγουρη, καθαρή και συνειδητά κατευθυνόμενη...».

Η ανάγκη του, πέρα από επιτυχία και προσωπική ευτυχία, είναι να προσφέρει αγάπη στους γύρω του. Δυνατός και ταυτόχρονα αδύναμος, ιδεολόγος και ονειροπόλος, ομολογεί ότι δεν ταιριάζει, απόλυτα, στην εποχή του...

«Οι αγαπημένες μου εποχές είναι το Βυζάντιο και η Αρχαία Ελλάδα. Ό,τι πιο “πλούσιο” έχουμε είναι από αυτές τις περιόδους. Πολύ θα ήθελα να ζω στην εποχή του Βυζαντίου και να φέλνω ύμνους...».

Τον ρωτάω αν, κάποια στιγμή, σκέφτεται να επιστρέψει στο μέρος που γεννήθηκε.

«Όταν γεράσω... Ιωας, ούμως, νωρίτερα θα φτιάξω ένα *home studio* στη Δράμα. Φαντάσου, στον κάμπο που μεγάλωσα και έχω τις ωραιότερες ανάμνησεις να γράψω τους δίσκους μου. Δεν θα είναι υπέροχο...».

ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΪΤΑΝΟΣ

«Θα ήθελα να ζω την εποχή του Βυζαντίου...»

Διαφωνεί ότι ο κόσμος τον
ταυτίζει με το τραγούδι
«Λάθος εποχή». Θέλει να
πιστεύει ότι το «στίγμα» το
δικό του είναι η βυζαντινή
μουσική, η μεγάλη,
σταθερή και διαχρονική
αγάπη του.

Η καινούργια δισκογραφική
δουλειά του περιέχει
εκκλησιαστικούς
βυζαντινούς ύμνους και ο
Πέτρος Γαϊτάνος έχει κάθε
λόγο να την υποστηρίζει...

Γράφει η
ΕΥΗ ΦΙΑΜΕΓΚΟΥ

Iστεύει σε κάποιες αξίες και υπέρ της υποστηρίζει. Στην ουσία της Τέχνης που μπρετεί. Στο λόγο του Θεού και στη δύναμη της αγάπης. Νιώθει ικανοποίηση που βλέπει τα όνειρά του να γίνονται πραγματικότητα και ελπίζει, χωρίς να βιάζεται, για μια καλύτερη ουνέχεια.

Ο Πέτρος Γαϊτάνος γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Κοκκινόγεια, ένα μικρό χωριό της Δράμας και σε πολύ τρικυφρή ηλικία ένωσε να τον μαγεψει η βυζαντινή μουσική.

«Θυμάμαι, ήμουν τριών χρόνων όταν άκουσα, για πρώτη φορά, βυζαντινή ψαλμωδία και ήταν μια πολύ



σημαντική σπιγμή στην ψυχή μου. Από τότε, αναζητούμσα αυτή τη μουσική...».

Οι αναζητήσεις τον έφεραν στην Αθήνα, όπου τέλεωσε, με άριστα, τις σπουδές του στο Ωδείο. Η τυχαία γνωριμία του με τον Σταμάτη Σπανουδάκη έφερε το «Δλητήμα» και μια μεγάλη επιτυχία, το τραγούδι «Λάθος εποχή». Ακολούθωσαν οι δίσκοι «Συάλινος δρομέας» και «Σε πρώτο πρόσωπο» και μια συμμετοχή στο δίσκο «Σινεμά, ο δικός μας παράδεισος».

«Είμαι ολιγαρκής»

Ο δρόμος, για την επιτυχία είχε ανοίξει για το νεαρό τραγουδιστή που, όμως, προτίμησε ν' ακολουθήσει το δικό του δρόμο, που δεν ή-