



**ΕΚΔΟΤΗΣ-
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΑΪΤΑΝΟΣ**

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 189
ΔΕΥΤΕΡΑ 17
ΙΟΥΛΙΟΥ 1995

150 ΔΡΧ.

Ο κίνδυνος της πχορύπανσης

KONTEYEI να μας γίνει συνήθειο το να ακούμε συνεχώς θόρυβους. Είναι τόσο άσχημο να κάνεις ήσυχος το μπάνιο σου σε μια παραλία και η διπλανή να φωνάζει ασταμάτητα τα παιδιά της ή να κομάσαι και 3 η ώρα το πρωί να ξυπνάς από το θόρυβο μιας μηχανής χωρίς εξάπιστη ή ενός φτηνού συναγερμού. Φωνάζουμε όταν μιλάμε ή έχουμε στη διαπασών τα ηχεία όταν ακούμε μουσική. Θορυβούμε παντού και πάντα. Αν αντίτοιχας με όμως για λίγο και ακούσουμε γύρω μας τα δέντρα, τη θάλασσα, τον αέρα θα καταλάβουμε πως όλα αυτά

τα αιώνια και αθάνατα πράγματα είναι σιωπηλά. Μια σιωπή που λέει τόσα πολλά. Υπάρχει και η κονσερβαρισμένη πχορύπανση, αυτή κάποιων διόσκων με τραγούδια ή μουσική. Αυτή όμως είναι επίσημη πχορύπανση και μάλιστα συνδυαζόμενη με "έναρθρο λόγου". Το ειρωνικό είναι ότι πληρώνει κανείς και ποτίζεται με όλη αυτή την αρνητικότητα της "μουσικής" και του "λόγου". Ας αφυπνισθούμε γιατί το θέμα είναι πολύ πιο σοβαρό απ' ότι ακούγεται, μπορεί η φωνή να 'ναι ο ήχος της ψυχής, η ακοή όμως είναι η κεντρική πόρτα των ήχων προς αυτήν.



**ΝΑ ΚΡΑΤΗΕΟΥΜΕ
ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΑΣ
ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΚΑΙ ΩΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ.
ΕΙΝΑΙ Η
ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ ΜΑΣ**

Τύπος

Πάτρα

Ανεξιμένυτος

Φέτος γιορτάζονται
τα 1900 χρόνια
από τότε που
γράφτηκε η Αποκάλυψη
του Ιωάννη.
Στην Πάτρα δεν κουνιέται φύλλο.



Η ματαιοδοξία
του χρόματος
και της θόξας
τεράστιο
πρόβλημα που
αντιμετωπίζεται
με ελαφρεύτηκα,
δυστυχώς



Σχεδιάζει
και
γράφει στο
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΑΪΤΑΝΟΣ
τραγουδιστής

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΧΕΙ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η φύση είναι
πηγή ενέργειας