



Ο ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΪΤΑΝΟΣ ΨΑΛΛΕΙ ΥΜΝΟΥΣ ΤΗΣ Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Βυζαντινούς ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα ζωντάνεψε με τη φωνή του ο Πέτρος Γαϊτάνος.

«Ωρα ενάτη» ο δίσκος του, στον οποίο ψάλλει γνωστά και αγαπημένα τροπάρια των ημερών και μάλιστα, χωρίς συνοδεία μουσικών οργάνων.

Ω, ΓΛΥΚΥ ΜΟΥ ΕΑΡ

Διανύοντας τη Μεγάλη Εβδομάδα, ο Πέτρος Γαϊτάνος εμφανίζει την «Ωρα ενάτη». Πρόκειται για τον πρόσφατο δίσκο του που περιλαμβάνει βυζαντινούς ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας ερμηνευμένους από τον ίδιο, χωρίς τη συνοδεία μουσικών οργάνων. Παράλληλα, ο Πέτρος την Τρίτη που μας πέρασε έδωσε συναυλία βυζαντινών ύμνων στη Μητρόπολη Αθηνών. Η εκδήλωση έγινε υπό την αιγίδα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου.

Τι έχει, όμως, να μας πει ο ίδιος για τις δραστηριότητές του;

- Αγαπώ τη βυζαντινή μουσική, το λόγο της και την ψυχή της. Αφετηρία όλης αυτής της ιστορίας, ήταν η συναυλία που έδωσα στην Κωνσταντινούπολη μετά από πρόσκληση του Πατριάρχη. Αφετηρία για τον Ελληνισμό θεωρώ τη συναυλία που έδωσα στη Μητρόπολη.

Θέλω να διαδώσω παντού τη βυζαντινή μουσική. Πάνω σ' αυτή την ιδέα μάλιστα, μου γεννήθηκε κάποια στιγμή και η σκέψη του να ξεκινήσω μια περιοδεία στο εξωτερικό. Ποιο μέρος θα ήθελα να επισκεφτώ πρώτα; Την Αμερική. Ποτέ μου δεν υπήρξε άθρησκάληπτος ή ιδιαίτερα επιμελής στα θρησκευτικά μου καθήκοντα, παρ' όλα αυτά από πολύ νωρίς

βρήκα αυτό που αποζητούσα μέσα μου στους βυζαντινούς ύμνους. Τι είναι αυτό; Μη μου ζητάτε αναλύσεις για τη μουσική του Θεού, είμαι πολύ λίγος, για να κάνω κάτι τέτοιο. Είμαι άνθρωπος και αρκούμαι σ' αυτό που αισθάνομαι. Αν πρέπει οπωσδήποτε να περιγράψω αυτήν τη κατάσταση, θα μιλήσω για μια μαγεία με την καλώς εννοούμενη έκφρασή της.

Χαίρομαι ιδιαίτερα όταν συναντώ σε συναυλίες μου άτομα όλων των ηλικιών και ιδιαίτερα νέους ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με την εκκλησία.

Θέλετε να μάθετε τι ακριβώς εννοώ όταν μιλώ για επιτυχία της

βυζαντινής μουσικής; Δε μιλώ μόνο για κάποια πιστεύω ή για τη νοοτροπία της Ορθοδοξίας. Θεωρώ πως βαδίζω σε καλό δρόμο κι αυτό γιατί νομίζω πως έχω βρει το σωστό τρόπο για να μιλήσω για κάποια πράγματα. Εναν τρόπο φρέσκο που απευθύνεται ειδικά στους νέους ανθρώπους. Γι' αυτό το λόγο καλώ ιδιαίτερα τους νέους που έχουν ανάγκη ν' ακούσουν κάποια πράγματα στο σωστό χώρο, στο σωστό χρόνο και με το σωστό τρόπο.

Ευχαριστώ το περιοδικό σας που μου έδωσε την ευκαιρία να πω όλα αυτά. Ελπίζω στο καλύτερο!

ΣΟΦΙΑ ΙΕΡΕΜΙΑ

